

# Trang thơ

## *Viết cho con ngày tốt nghiệp*

QUỐC MINH

Ngày cha cùng bạn bè cầm súng nơi xa  
 Nhận được thư nhà - tin mẹ con trở dạ  
 Con trai sinh ra giữa ngày đẹp quá  
 Nắng đỏ những con đường rực sắc cờ reo.

Mấy chục năm rồi cha vẫn mang theo...  
 Ngôi sao xanh sáng mãi thời trận mạc  
 Lối vào giảng đường xưa giờ đã khác  
 Bóng cây nghiêng năm tháng đợi cha về.  
 Đất nước chiến tranh khói lửa bốn bề  
 Đồng đội quen nhau qua màu áo lính  
 Đêm ngủ rừng gói đầu lên cây súng  
 Biết ai mất, ai còn sau những cuộc hành quân?

Dấu vông cha nằm dốc thẳm Trường Sơn  
 Như theo giấc con mơ, tiếng mẹ ru thuở ấy  
 Cha như thấy bàn chân con quẫy nhẹ :  
 Đỏ cờ bay sáng ấy ...đầu hè !  
 Bao nhiêu năm... ngày ấy cha đi  
 Bạn bè... bao người chưa kịp về  
 thay áo  
 sinh viên  
 đã thành liệt sĩ...

Mấy muoi năm, một ngày thế kỷ  
 Từ con hôm nay cha lại nhận ra mình  
 Hăm ba tuổi, dòng sông nào cũng nhỏ  
 Hăm ba tuổi, khát khao vồng ngực nở  
 Trời đã xanh, mơ ước lại xanh hơn.  
 Giữa bao la bê bón của đời thường  
 Cha sống lại thuở nào còn trai trẻ  
 Vẫn biết đường xa mày vẫn, gió nổi  
 Cầm tay con tin cậy biết bao nhiêu...  
 Giảng đường sáng nay nắng ấm, lá reo  
 Bằng Đại học trong tay con rang sắc cờ Tổ  
 quốc  
 Cha vui nhu muôn trào nuóc mắt  
 Thương các chú, các anh con giờ nằm lại  
 chiến trường  
 Vặng vẳng đâu đây...  
 tiếng gọi lên đường  
 Tiếng trống, trang thơ chói ngời khát vọng  
 Tuổi hăm ba, con hãy là dòng xanh cuộn  
 sóng  
 Cha lại bắt đầu bằng con hôm nay





## *Đêm Hà thành*

NGUYỄN THU THỦY

Thả gió vào trong mắt xanh  
Tinh cung xanh và biếc xanh như ngọc  
Lao xao đêm hàng ốc  
Người quên quê xoa xuýt ngóng bên hồ...

Thả nhớ về cho rối một vần thơ  
Đêm Hà thành giăng đèn trong mắt ai trong vắt  
Người yêu ta nhất  
Rồi cũng có ngày rời bỏ ta đi...

Thả nỗi buồn về cho uớt một bờ mi  
Đêm Hà thành nôn nao hoa sưa  
Chỉ cây sấu già thả lá vàng bên bậc cửa  
Thầm nhủ chuyện tình ngày ấy chưa phai.

Thả vắng trăng trôi cho quên mất đêm dài  
Đường Hà thành đi quanh lại trở về chốn cũ  
Xin gửi lại những câu thơ một mùa không ngủ  
Cho người quên quê bỗng nhớ một đỗi lần...

## *Phố cũ*

VĂN CHƯƠNG

Anh về  
phố cũ... ngắn ngo  
Một mình  
chẳng nhớ  
mình đi một mình.  
Lối công viên  
cỏ... buồn tênh  
Ghế thùa  
người lè  
chông chênh cả chiều.  
Còi tàu  
chia hướng... phiêu diêu  
Ngắn cho em  
để  
quang nhiêu tặng ai...?  
Tôi duyên  
dăm sợi... vắn dài  
Buộc vào anh,  
vận vào anh  
nhói lòng...

